

# Vandrer mod Lyset!

Sandheden fortalt i vor tid

Af Carsten Ploug Olsen

I 1920 udgav lektor Michael Agerskov en bog, "Vandrer mod Lyset!", som på mange måder er en forunderlig bog. Bogen er på 326 sider og rummer en rigdom af oplysninger, nye hidtil ukendte sammenhænge og fingerpeg til den videre forskning.

Mange mennesker, jeg selv inklusive, der har læst bogen, har følt, at de her, endelig, stod overfor sandheden; sandheden om menneskets oprindelse, sandheden om Gud og om Hans forhold til menneskene, sandheden om hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen, sandheden om lysets og mørkets kampe i den sanselige og den oversanselige verden og meget meget mere.

I 1908 blev der fra oversanselig side kaldt på Michael Agerskovs hustru, Johanne Agerskov, og efter lidt tøven besluttede hun at følge kaldet. Dette kan man læse om i "Nogle psykiske oplevelser - og deres resultater" (også udgivet af Michael Agerskov). Langsomt, gradvist blev ægteparret Agerskov ledt ind på en vej, der skulle bringe dem i opposition til blandt andet den ortodokse kristendom og spiritismen, men som også skulle give så store resultater. På et tidspunkt meddelte en af Guds tolv Tjenere, Gabriel, at store ting ville udgå fra kredsen omkring Agerskovs; "Tre gyldne frugter vil falde i dit skød, Bettina (med dette navn kaldte deres åndelige forbindelser Johanne Agerskov); del disse frugter med dine medmennesker, men behold selv kernerne" (her citeret efter "Nogle psykiske oplevelser - og deres resultater").

"De tre gyldne Frugter" skulle vise sig at bestå af digtsamlingen, "Hilsen til Danmark" (1915), "Vandrer mod Lyset!" (1920; suppleret med to bind spørgsmål og svar i 1929 og 1930) samt "Forsoningslæren og genvejen" (1920).

Hovedværket, "Vandrer mod Lyset!", er bygget op af spørgsmål fremsat fra menneskelig side (kredsen omkring Agerskovs) og svar fra Johanne Agerskovs på dette tidspunkt afdøde far, Rasmus Malling-Hansen, altså fra oversanselig side. Svarene er angiveligt godkendt og ledede af Gud. Og gennem disse spørgsmål og svar er det, at vi omsider får svaret på de store spørgsmål: Hvorfra, hvorfor og hvorhen?

"Vandrer mod Lyset!" fremstår som en moderne åbenbaring. En åbenbaring som af gode grunde først kunne gives i de år, hvor Johanne og Michael Agerskov modtog den. Dette kan man læse meget mere om i værket. Og en åbenbaring som, for første gang i menneskehedens historie, er kommet helt rent igennem. Tidligere tiders åbenbaringer er alle, af de samme gode grunde som før antydet, behæftede med adskillige fejl, misforståelser og vildfarelser, uagtet at de også alle rummer sandhedsglimt. For første gang har vi mennesker med "Vandrer mod Lyset!" en ægte, helt igennem sand åbenbaring.

Og hvad rummer så denne åbenbaring? Et i alle detaljer nøjagtigt svar kan ikke gives uden at man selv læser værket. Dog; så meget skal her siges, at "Vandrer mod Lyset!" er totalt blottet for dogmer og troskrav. Kun opfordres menneskene til i et og alt at følge sin samvittighed. For resten af indholdet må henvises til værket selv.

Da "Vandrer mod Lyset!" blev udsendt i 1920, blev den sendt til alle landets daværende biskopper + til ca 60 præster, der tog meget køligt imod den. Formålet med at sende værket til de kirkelige ledere var at forsøge at gennemføre en gennemgribende reformation af den kristne lære i Danmark og siden i resten af verden. Forsøget mislykkedes. Biskopper og præster tav - og bogen forblev stort set ukendt.

Men i årene der er gået siden har kendskabet til værket og dets tanker langsomt bredt sig til flere og flere. Dog har der endnu ikke været en stor, offentlig diskussion heraf. "Vandrer mod Lyset!" er blevet oversat til en række fremmedsprog, og nogle af disse oversættelser er blevet sendt til de kirkelige ledere i andre lande - dog foreløbig med samme negative resultat. Men, som der står i 1. supplement til "Vandrer mod Lyset" ("Spørgsmål og Svar I") no 13: "...selv om Alverdens Præsteskaber in pleno vil søge at standse "Vandrer mod Lyset"´s Fremgang, saa vil de dog aldrig formaa det. Værket vil dog vinde frem, Tankerne vil dog brede sig fra Mand til Mand, thi "G u d s M ø l

le maler sikkert om end langsomt", **intet i Verden kan standse den!"**

"Vandrer mod Lyset!" er en mulig genvej som står åben for enhver. En genvej til Gud. Den er samtidig en mulig vej til fred mellem menneskene og nationerne - under Guds øverste ledelse. Nøglen er tilgivelse. Enkelt, klart og uden dramatik. "Vandrer mod Lyset!" er vejen til fred; for den enkelte og for alle. "Vandrer mod Lyset!" er det nye paulun som Paulus taler om i "Forsoningslæren og genvejen" - et paulun hvori Gud selv har taget bolig. "Vandrer mod Lyset!" er fremkommet under Guds øverste ledelse - og heri kalder Han på alle, på hver og én. **Hvornår vil menneskene svare Ham?**

*cpo; 2008*