

*Digte til lyset*  
*Af Carsten Ploug Olsen*

Spejlet

I

Foran spejlet

- *Dette er sandheden*, sagde stemmen

idet jeg vågnede en nat

Jeg først åbnede øjnene, så lukkede jeg dem igen et øjeblik

Søvnen sad endnu i min krop

Men jeg var lysvågen

Og jeg følte mig draget op af sengen og ud i det mørke hus

Jeg havde en følelse, som skulle jeg endelig finde hjem

En følelse af forventning

Jeg følte mig draget ned mod kælderen

Jeg stod op af sengen og gik ned ad trappen, gennem den månelysede entré og videre ned ad kældertrappen.

Der var helt sort. Intet lys

Og med ét stod jeg foran det store spejl,

dét som min kone bruger, når vi skal i byen og hun klæder sig på

Vi har ofte stået der sammen, hun helt rolig, jeg let trippende,

utålmodig, bange for at komme for sent,

idet jeg har sagt min ærlige mening om hendes tøj og hende: Som sædvanlig ser hun glimrende ud.

Nu stod jeg der alene

Min kone sov roligt videre oppe på første sal

Og så så jeg den. Sandheden.

Frygtelig og løftende

Jeg følte en dyb gysen. Dette var mit liv. Sådan ser det ud. Helt anderledes end jeg altid har troet

Og alligevel var jeg ikke i tvivl. Dette *var* sandheden.

I malende billeder foldede den sig ud,  
billed efter billed, skånselsløst og forjættende

Sandheden om *mig*. Da græd jeg

## II

### Bag spejlet

Er dette så sandheden om mig?

Stående dér i kælderen foran spejlet en mørk nat fortvivlede jeg

For spejlets tale var entydig: Jeg havde altid fundet dét, jeg søgte: Den store kærlighed

Men jeg var den ikke voksen

Jeg havde altid noget at udsætte på den, altid noget at indvende

Da blev jeg med ét grebet af raseri

Og uagtet at det gamle folkelige mundheld siger, at et knust spejl betyder langvarig ulykke,

greb jeg i min afmagt en piedestal til blomster, der tilfældigt stod i nærheden,

og slyngede den mod spejlet, der knustes i tusind stykker.

Til min undren så jeg,

at der bag spejlet var et hemmeligt rum,

som jeg ikke før havde anet eksistensen af.

Jeg gik langsomt, tøvende derind,

og satte mig på hug med hænderne i hovedet

For hér var den; sandheden, den stemmen havde forjættet, da jeg var vågnet

Eller også var det et andet og dybere lag af den,

end dét jeg havde set i spejlet.

Siddende dér på hug bag spejlet fødtes langsomt og sagte en musik i mit hoved

Strofer af grænseløs sorg, en musik der handlede om de gange *jeg selv* havde elsket

For det var ikke det samme.

## Hinsides spejlet

Dette var så dét

Dette var sandheden

Jeg bar i mit hjerte et billede, som jeg havde sammenlignet med virkeligheden hele mit liv

Et billede af den mystiske X

Af og til var jeg stoppet op og havde troet at stå foran hende

Og da elskede jeg

Men det var ikke hende.

Udmattet lagde jeg mig ned i det hemmelige rum i kælderen, og faldt i søvn

Jeg drømte da, at jeg selv var den mystiske X

og at jeg med lys og lygte søgte efter mig

Men jeg kunne ikke finde mig

Jeg elskede og blev elsket, men aldrig samtidig og én og samme mand

Jeg holdt bestandig billedet i mit hjerte op mod de mænd, jeg mødte,

sammenlignede – og hastede videre

Eller jeg stoppede op, når én havde forvekslet mig med en anden,

når *deres* billede sagde ja nu er den der,

eller når jeg fuld af længsel og angst troede at *nu* var det ham.

- *Men jeg er jo lige hér*, råbte jeg,

der både var den mystiske X og mig selv

Men hun kunne ikke høre mig

Til sidst lægger hun sig afmægtig ned i en kælder en mørk nat,

hvor hun har knust et spejl efter at hun har fået forjættet,

at hun skal se sandheden,

og falder i søvn og drømmer

om mig

## Stenen i hjertet

Hvem havde troet

at den tunge sten

jeg bar i hjertet

en dag ville blive

til guld?

nu gør den mig

kun rolig

jeg siger ikke

dit navn

Hvem skulle tro

at det gjorde

så ondt

når en ædelsten

slibes?

nu er den glat

og perfekt

den lyser

for dig

Hvem skulle have troet

at det netop var dette

uvejsomme krat

disse tidsler

disse torne

Digte  
der skjulte  
vejen  
til  
kærlighedens land?

## Ildrosen

### I

Som en brændende fakkel skrider jeg henover himlens mørke bue

Jeg er Lucifer, lysbringeren

Når jeg vipper med øjenlågene lyner og tordner det

Når jeg ryster på hånden kommer der jordskælv og oversvømmelser og brand

Jeg leder efter rene jomfruer på maksimalt 15 år

Jeg kommer til dem uset om natten og lægger mig ved siden af dem på deres lege

Jeg rører den spæde blomst og hun vånder sig og skælver i søvne...

Jeg er den fortabte, den dømte

Når jeg en sjælden gang hviler drømmer jeg om

flammende oceaner der styrter over mig

Jeg drømmer om bjerge, der falder over mig og knuser mig

Jeg drømmer om det Intet, der er mig, og som jeg skal blive til

når dommen fuldbyrdes

Jeg er Lucifer, den dømte

### II

En tåre faldt i den brændende nat

Alt havde jeg misforstået

Hen over himlen vandrede jeg og drømte om

brand og afmagt og evig lidelse og tilintetgørelse

Men tåren lagde sig om mit hjerte og sang om ro

Da rejste alverdens ondskab sig imod mig og jeg forstod

## Digte

at den var udenfor mig selv

at den ikke var mig

Alt havde jeg misforstået

Jeg vandrede gennem den brand jeg selv havde tændt

grædende men ikke mere alene

Jeg bar de bjerge jeg selv havde rejst på mine skuldre

men de knuste mig ikke længere

Jeg følte det mørke Intet der var mig

men i dets centrum var der tændt et lys og lyset viste mig

de dybe skygger der var mit helvede...

### III

Tanken jages i det brændende mørke

Med enorme fangarme griber det efter mig

men viljen står fast

Jeg føler grænseløs smerte og håb

Og pludselig sker det: Tanken og viljen forenes

som mægtige plader af roligt lys midt i stormen

smelter de sammen i mit hjerte. Ro

Og i mit sind fødes et ord, kun ét ord, en bøn til alle dem jeg har forurettet:

Tilgiv!

### VENDEPUNKT

Jeg følte det komme

vanviddet

gennem år

voksede det

som en tordensky

under huden

Digte  
og i tankerne  
angsten  
der gjorde verden magisk  
åh suset  
nedad  
jeg strittede imod  
klamrede mig med  
det yderste af neglene  
til virkeligheden  
men det var for stærkt  
det måtte komme  
som at falde  
evigt  
i det ydre rum  
eller ned i en kødhakker der  
hakker  
mennesker  
men langsomt  
åd det sig selv op  
brugte sit brændstof på  
at tilintetgøre  
mig  
til sidst var jeg der  
i den ultimative  
smerte  
smertens  
og angstens

Digte  
bund  
og kulmination  
der hvor universet  
vender  
al smerten  
og  
den totale angst  
da jeg målte mørket  
var  
vendepunktet  
nu slikker jeg mine sår  
fra en krig  
jeg næsten har glemt  
mærket for livet  
men  
på vej  
op

## GLORIA CHRISTE

---

For millioner af år siden  
Fødtes mennesket i kaos og mørke  
Mennesket levede uden tankens lys og viljens magt  
Blindt ravede det gennem livet  
Fra synd til synd uden samvittighed  
Og uden skyld  
Du stakkels menneske!  
Du mødtes af døden men din ånd levede



Og levede ikke

Thi du manglede tankens lys og viljens magt

Din ånd rejste sig fra det døde legeme

Og svævede hid og did

Snart på Jord snart i helvede

Uden tanke uden vilje uden liv

Og dog levende

Over den ganske jord

Svævede legioners legioner

Uden liv og dog levende

I mørkets onde dunster

I mørkets onde kaos

Solen sendte sine rødlige stråler

Gennem tågerne

Det var dit eneste lys

Det lys du bønfuldt om hjælp

Den tavse sol lyste kun svagt for dig

Du stakkels stakkels menneske!

En bøn steg til himmels fra kosmos' afgrunde:

Giv mennesket liv! Fader vær barmhjertig! Tilgiv os!

Fra Faderen lynede lysets ild til mennesket

Over himlens mørke bue randt lysets flamme

Og se! Mennesket fik liv! Mennesket vågnede!

I sandhed, mennesket er ægte børn af Gud!

I sandhed, mennesket er evigt!

I sandhed, mennesket er elsket uendeligt!

I himlens høje sale kaldte Faderen på sine andre børn:

Hjælp mennesket, thi det trænger til meget!

Hjælp mennesket, at det ikke skal kæmpe ene!

Hjælp mennesket, at jeg snart kan modtage det i min favn!

Led mennesket, at det kan finde vejen til mit rige!

Trøst mennesket på dets bange veje!

Elsk mennesket, elsk jeres stakkels yngre brødre og søstre!

Guds børn grundede over Faderens ord.

Guds børn tav en stund.

Guds børn ængstedes for det dybe mørke.

Da trådte Kristus frem: Jeg vil! Thi jeg ynkes over mennesket!

Fra millioner af struber lød det med et: Vi vil! Thi vi ynkes over mennesket!

Langsomt bredte lyset sig over jorden

I svindende og kommende aldre

Strømmede lyset til jorden i klare skønne bølger

Strømmede lyset til mennesket

Mennesket rejste sig mennesket kæmpede mennesket led

I svindende og kommende aldre kæmpede de sig frem mod lyset

Lig en skøn dæmring lagde lyset sig om jorden

Lig en skøn morgensol søgte lyset menneskets åsyn

Lig en flammende middagssol strømmede det sejrende lys til jorden

Lig en skøn aftenstjerne skal det fuldbringes

Lig en drøm føres mennesket hjem til de himmelske boliger

Lig en ny morgen skal mennesket vågne i sit rette hjem: Paradis

Skuende den uendelige skønhed den uendelige kærlighed:

Gudfaders dybe, uudgrundelige åsyn, Gudfaders elskende hjerte

Om føje tid skal Gud modtage det sidste menneske i sit rige

Om føje tid skal Gud tørre de sidste tårer af menneskets kind

Om føje tid skal Gud trykke barnet til sit bryst

Om føje tid skal Gud dømme mennesket og dommen lyder:

Vær I alle velkomne, I, mine elskede børn.

Således vil lyset vinde sin sejr

Således vil det fuldbringes

Således vil fortidens dybe mørke blive til flammende dag

Takket være den kærligste, tålmodigste, stærkeste leder af alle:

Kristus: Genopretteren.

Fald, død og genopstandelse

Da jeg var yngling faldt jeg

mørket opslugte mig og alt blev sort

Da jeg var ung døde jeg i kærlighed

mit sidste håb slukkedes og jeg blev en levende død

Da jeg var midt i livet genopstod jeg af kærlighed

ved at give afkald på kærligheden

- kunne jeg pludselig elske

## LIVET

Dagene rinder som blød regn

I mørke skove

-

Minutterne strømmer som solstråler

Gennem løvhanget i en lysning

-

Sekunderne skinner som stjernelys

I våde, mørke stammer

Evighed er her som Guds elskende hjerte

Der lyser i det sovende barns drømme

### SÅDAN VIL JEG LEVE

Som fugle der letter fra kviste

Stiger vore tanker mod himlens blånende hvælv

Som sten der skylles op på stranden og findes af leende småpiger

Er vore tabte og genfundne sekunder

Som kul under bjerges svimlende tons

Er vor ånds langsomme forædling

Som min elskedes åndedræt mod min hals

I en oase under den sorte arabiske nattehimmel

Er kærlighedens milde himmelvind

Jeg vil varsomt runde min hånd om fuglen

Hviske beroligende til den og derpå slippe den fri

Jeg vil smilende give pigen en slikkepind

Og invitere hende på cacao og boller på min fødselsdag

Jeg vil møjsommeligt drage stenen op fra mørket

Slibe den til og lade smykket lyse i natten

Jeg vil se ud over den skønne brogede verden

Og synge om det dybeste mennesket fandt

Blandt glødende stjerner og svingende sole: Kærligheden er størst!

### TRÆER

I jordens dybe mørke ligger et agern

## Digte

Fra himmelens uendelige dybder gløder Solen

Varmer agernet kalder det frem til spiring

Kalder på det med sit milde men myndige bud

Langsomt bryder spiren frem gennem mørket

Baner sig vej gennem jordens trange skød

Forbi sten og orm forbi råd og urenhed

Et øjeblik hvor alt er stille

Og spiren bryder gennem jordoverfladen

Man kan næsten høre dens suk

Da den for første gang inddrikker luftens nærende blå

Da den for første gang ser Solens gyldne skive

Og mærker hvordan saften bruser i stængelen

Og føler varmen fra himlens mægtige liv

Så spæd den er så sårbar og dog så stærk

Himmelfødt med rod i mørket

Ofte trædes skuddene ned og lægges øde

Men kun for at spire des kraftigere næste forår

Ofte hugges de spæde træer ned

Men der bliver altid noget tilbage

En livskraft en livsmulighed som er hellig

Træet vokser det sender sin stamme op mod

Himmelens uendelige blå Solens flammende lys

Stammen bliver sejere stærkere med årene

Tiden gør den sølverne sitrende af styrke

Det danner sin krone danner blade danner blomster

Det svajer sagte i den lune livgivende vind

Eller sukker under stormens rasen

Men aldrig aldrig giver det sig

Det vedbliver at sætte nye skud nye blomster  
Hvide guldkantede blomster der forvandles til  
Saftig nærende sød blød frugt med spændstig skræl  
Træet rejser sig fra jorden under daghimmels flammende guddom  
Eller under stjernerne der hvisker om lys trods det dybe mørke  
Rejser sig badet i dagens guld  
Eller svøbt i den lune nats milde himmelvind  
Det rækker sin krone mod himlen  
Det har sine rødder dybt forankret i sort nærende muld  
Rækker mod himlens evige dybder  
I en evigt kulminerende skønhed:  
Således stræber alt liv mod lyset!

ALLIGEVEL

I tvelys her  
solnedgang er nær  
alligevel lever jeg  
en aften i maj  
da elsker jeg hver og én  
Grete Juel Andersen  
En sorg så stor  
i vredens sorte flor  
i tidernes morgensang  
Ardor med Gud gik i svang  
Du, broder så from og mild  
i mørket gik vild

Digte

Husker lysets dage  
og mørkets sorgfyldte klage  
for dig  
glemmer smertens evighed  
og husker kærlighed  
Alligevel  
På trods af død og gæld  
I tidens dybe brønd  
Trods vor smerteløn  
Vi finder jo hjem engang  
Og synger igen lykkens sang

## LIVETS RING

En kugle  
I centrum lys  
Udenom mørke  
På grænsen  
I evigheds slummer  
Ligger Adina og Aves  
Tanken og viljen  
-  
En dirren går gennem altet  
Adina og Aves vågner langsomt  
Strækker smilende deres hænder mod lyset  
-  
Adina og Aves når lyset  
Og vågner helt  
De strækker modigt deres hænder

Digte

Mod lysets centrum

Forfulgt af mørket

Thi i lysets centrum slumrer livet

-

Adina og Aves når lysets centrum

Og frem stiger Ohm

I sejrende skønhed

Det er kærlighedens fødsel

Det er lykkens fødsel

Det er det evige livs fødsel

Med tårer i øjnene hvisker Han:

"Jeg vil skabe!"

-

Tusinders tusinde udgår fra Herrens flammende faderskød

Født i kærlighed født til skønhed født til lykke

Legioners legioner udgår fra Herrens flammende faderskød

Født af barmhjertighed, født til kærlighed født til det evige liv

Langsomt lærer de alle

At det gode ikke søger sig selv

Langsomt lærer de alle

Forskellen mellem lys og mørke

Langsomt finder de alle

Blandt glødende stjerner og svingende sole

At kærligheden er størst

Langsomt finder de alle

I visdommens dybeste kamre

Lysets ring:



Digte

Alt begynder og ender med liv

Thi livet selv er livets mening

Thi livets essens er kærlighed

Thi livet er alt!

DEN BLÅ DIAMANT

Hvordan fortælle andre om sin kærlighed

Uden at det bliver banalt

Hvordan fortælle andre at netop denne kvinde

Er mine øjnes lyst

Hvordan gøre andre det begribeligt at netop du

Og ingen anden

Er verdens dejligste?

Hvordan skal jeg få andre til at forstå

At dine øjnes smil

Er som haver af levende skønhed

At din latter

Er som klukkende strømme af lys

At din stemme

Er så fuld af åndelig skønhed og varme

At din stilhed

Er som tusinde månelyse søer

Ja, hvordan forklare andre bare lidt af alt dette?

Hvorfor skribe sin kærlighed

Sin angst sin smerte ud for alle vinde?

For, ja, du, mit hjerte, gør mig også angst

Jeg er angst for at miste dig

Jeg er angst for at komme til kort

## Digte

Jeg er angst for det vi ikke kan dele

Jeg er angst for mine begrænsninger

Jeg er angst fordi jeg elsker dig fuldt og helt

Og fordi mine handlinger måske vil forråde min kærlighed

Hvorfor er der så stor afstand mellem det jeg vil sige dig

Og det jeg siger?

Hvis jeg havde hundrede stemmer

Og tusinde fingre

Kunne jeg måske forklare dig

Hvor højt jeg elsker dig

Jeg vil omfavne dig med alt jeg er

Og der sidder jeg og taler som en idiot

Der ikke ved at en plus en

Dig plus mig

Er mere end to

Jeg vil forstå præcis hvem du er

Forstå din inderste sjæl

Forstå hvorfor jeg elsker dig sådan

Og så kommer jeg i tvivl om dit navn

Og dine drømme og din smerte

Men når alt kommer til alt

Så elsker jeg dig

Fordi du er dig

Fordi du er god og stærk

Fordi du er skøn

Fordi, ja, fordi du er dig

Nej, jeg var ingen ørken før du kom

Digte

Og du var ikke min manna

Men du kranser mit liv mine håb

Med sandhed

Du er det salt

Der får mine drømme til at smage af sandhed

Og ja, jeg kunne godt leve uden dig

Men ikke uden at du fandtes

Og det er præcis, ja, lige præcis

Fordi du er det

Der får verden til at lyse

Som en blå diamant

## SEKUND

En nat fløj hvide duer

Op under himlen hvide pile

Flaksende sædceller på vej

Mod den kosmiske livmoder

En nat kun denne ene nat

Vil jeg ikke græde

Over en uhjælpelig ensomhed

Men vise dig

Min pastelgrønne flamingo

Netop i det øjeblik

Den lander i søens blånende æter

Lægge en skildpadde med rødt guldrandet skjold

Ind til dit hjerte

En nat kun denne ene nat

Tier smerten

Synger mine børn

ET FORSVAR FOR MENNESKET

På en grøn og blå klode

Et sted i universet

Vandrer der en skabning rundt

De kalder sig selv mennesker

Jeg har besøgt stedet

Og dette væsen slår mig gang på gang

Med undren

Der er ingen grænser for dets latterligheder

Deres brutalitet deres begrænsninger

Deres dumhed deres vildskab

Og alligevel kan jeg ikke lade være med

At holde af hver eneste en af dem

Jeg har studeret dem nøje

Gransket deres væsen

Og fundet at på trods af alle dets latterligheder

Er der, dybt i deres sjæle, noget man må elske

Det er en ganske lille ting

Man ser det ikke ved første øjekast

Man må bag om facaden for at se det

Man må trænge bagom dets pralende

Eller snøftende dumheder

Man må bag om dets uhyrlige svaghed

Og forstå, at der trods alle mulige indvendinger

## Digte

Mod mennesket er et lille ord,  
Der står prentet et sted  
På tværs af alle latterligheder  
I menneskets uudgrundelige dybder  
Et ord, der gør at jeg personligt elsker  
Disse stridbare, naive, små skabninger  
Et ord, der viser deres sande muligheder  
Og deres sande storhed  
Det er dette lille ord: Ja!

## LIVETS TRÆ

Fra evighed lå lysets agern  
I mørkets frodige muld  
I et helligt øjeblik  
Strakte agernet sit indre liv  
Som en gylden spire frem af kernen  
Spiren voksede, spiren groede  
Strakte sine hænder mod himles himle  
Rødderne nåede lysets poler  
Og agernet belivedes med hellig kraft  
Da brød den muldens overflade  
Da så den for første gang den himmel den ubevidst havde stræbt imod  
Stadig voksede spiren, stadig groede spiren  
Blev til stamme, blev til grene  
Stammen voksede i gylden og sølverne styrke  
Grenene bar knopper  
Bristefærdige, saftige, gyldne knopper  
Indtil træet med et sprang i blomst

I en hellig, guddommelig kulmination og forening  
Af skønhed og kraft og kærlighed  
Træet stod blomstrende, evigt skønt  
I sommerens flammende, gyldne dag  
Fremstået af altets skjulte dybder  
Rækkende sin krone ind i alle himle og over alle tinder  
Da kastede Træet sin frugt  
Og små agern, uendelig små mod det mægtige, evige Træ  
Begyndte at spire af mørkets grund  
Kaldt til live af himlens mægtige, varmende ild og liv  
Spirene voksede, spirene groede  
Trygt ved Det store Træs fod  
Og der skal de evigt gro, evigt vokse  
I saligt lys og skygge  
Fra Det store Træ  
Thi dette Træ er evigheds Træ  
Thi dette Træs frugter er evige  
Thi i ly fra Evigheds Træ, skal livet evigt kulminere  
Skønhed over skønhed  
Visdom over visdom  
Liv over liv  
Lys over lys  
I evighed!

**BJERGLANDSKAB**

Evigt vandrer ånden  
På livets bjerg

Digte

Stundom stræber vi  
Stundom går stien over stigninger  
Bratte eller jævne  
Og da øges vort livs kadence  
Vi stræber af al vor kraft  
På at udvide vor visdom  
På at udvide grænserne for vor kærlighed  
På at jævne grunden  
For de skarpe kanter og tinder  
Der volder os lidelse og smerte  
Og som kræver anstrengelse og tålmodighed  
Mageløs skøn er den ro  
Vi føler når vi derefter betræder  
Plateauets grønne, fredfyldte veje og stier  
Vi hører fuglenes sang  
Som stemmer fra gamle venner  
Vi føler vinden tage let i vort hår  
Når livet har fundet sit sande leje  
Når hjertet slår adagio  
Vi smiler op mod Solen, allyset, og det ned til os  
Indtil livsånden atter indblæser os storme  
Indtil vi atter stiger i landskabet  
Og hjertemusklen skal pumpe hårdere  
For at bringe ilt til ånd og legeme  
Ud til vor krop og sjæls yderste nervetråde og livsbaner  
Dette er livet:  
En evig vandring i et uendeligt bjerglandskab  
Over tinder og plateauer

## Digte

Over smerte og hvile

Fra verden til verden

Fra liv til liv

Fra trin til trin.

Således udvides hjertets dybe grund

På vor vandring gennem verden

Den verden der er omsluttet

Af altets dybe uendelighed

For hver stjerne et hjerte

For hvert hjerte en vej

## ALKYMI

Af lidelsens tornestrøede vandring

Af smertens hjerteskerende realitet

Af mørkets sorte slagter

Sænker den flittige sorg sin frugt i hjertet

Og frugten er et gyldent æble

Der skal lyse for alle.

Du, menneske, du, Adam Lykkefødt

Søger det du er født af

Men oftest finder du smerten

Fordi din livspil peger indad

Dog, kærlighedspilen vendes udad i dagenes rullende trav

Solen stiger over det mørke ocean

Gennemtrænger menneskets smerte med sin ild

Og kloden fødes i tågers mælk.

Således af mørke til lys



## Digte

Skal verdensorganismen uddrage næring

Af mørkets bitre galde

Til menneskehjertets gyldne evighed

Således af mørke til lys

Skal kosmos perfektioneres

Af mørkets dømt afgrunde

Til altings evige strømme og bølger af guld.

## SILHUET

En mand står på en klippe

Ved havet i en morgen

Hvor Solen endnu ikke er stået op

Jeg ser hans utydelige omrids

Mellem ham og mig:

Frodigt fugtigt græs

Jeg begynder at gå

Henimod ham

Af havet stiger ild

Dets røde tunge rammer manden

På skuldrene

Hans omrids flammer op

Som en guddommelig aura

Jeg smiler genkendende

Og genkender ikke

Han er i mørke

Hvem er han?

Solen stiger langsomt

Digte

Over havet gyder den sit lys  
Lyset vælger vælger frem  
Floder af guld løber fra himlen  
Over vandet  
Rammer mit ansigt  
Jeg standser  
Jeg står hundrede meter  
Bag ham  
Han rækker hænderne i vejret  
Med ryggen til  
Han hilser sin gud  
Jeg trækker næppe vejret  
Langsomt vender han sig  
Ser på mig  
Nu er hans ansigt i skygge  
Hvem er han?  
Vi står ubevægelige  
Mellem os:  
Frodigt fugtigt græs  
Dampende jord  
En klode der ånder  
Atter vender han sig  
Bort  
Han rækker armene ud  
Sætter af  
Og glider ud mod horisonten  
I tyst flugt

## Digte

En sten står på en klippe

Ved havet en aften

Hvor Solen tænder havet

Med sin orange efterglød

Snart er det nat og koldt

Mennesker vandrer hen mod stenen

Der skærmer sin inskription

For himlens røde flammer

Hvem var han?

Menneskene standser

Hundrede meter fra stenen

Tavse

Hvem var han?

En klynge sten står på en klippe

Ved havet en morgen

Hvor Solen sikkert igen vil stå op

Mennesker vandrer mod gravene

Ser ikke inskriptionerne

Disse mangfoldige drømme om liv

Ser kun stenene

De standser hundrede meter derfra

Ser kun stenene

Og lyset der fødes

Ubændigt

## TUSMØRKELYS

Hvor velsignet og forunderligt er ikke dette

At være menneske  
At deltage i livets evige proces  
Hvor mageløst er det ikke  
At få lov til at være helt almindelig  
At have fejl og mangler  
Og sige ja til det hele  
Ja til glæden og smerten  
En smuk kvinde kom til mig  
Og lærte mig værdighed  
En anden smuk kvinde  
Lærte mig ærbødighed for mennesket  
En vismand lærte mig  
At hvis man ikke elsker mennesket  
Er der blot noget man ikke har forstået  
Et enkelt stearinlys brænder i stuen  
Det oplyser med flakkende skær mørket  
Jeg sender mine tanker til alle  
Til dem jeg elsker  
Til dem jeg ikke kender  
Til dem der lider og dem der ler  
Stille med et smil overgiver jeg mig til livet  
I al dets mageløse skønhed og mangfoldighed  
Kun når livspilen peger indad  
Har mennesket smerte  
Hvor fortvivlende ensom er du ikke  
I dit begær?  
Men dybest set er historien om mennesket

Digte

Historien om kærlighed

Historien om et lys

Der langsomt vokser

Som stjerners fødsel

I det uendelige rum

Som min elskedes smil

Når noget pludselig går op for hende

Som stearinlyset på bordet

Der i aften oplyser kloden

### CYKLUS

*AT FORSØGE AT BRINGE HINANDEN KÆRLIGHED OG GLÆDE MÅ  
VÆRE LIVETS FORMÅL*

-

*AT ACCEPTERE LIVET PÅ GODT OG ONDT KAN VÆRE STARTEN TIL  
LIVSGLÆDE*

-

*AT ELSKE LIVET OG SKØNHEDEN KAN VÆRE STARTEN TIL VISDOM*

-

*AT LEVE MED VISDOM ER AT FORSØGE AT BRINGE HINANDEN  
KÆRLIGHED OG GLÆDE*

### KOSMOS

Set udefra glimter en klar stjerne i centrum

Lyset herfra strømmer i klare bølger ud overalt

Vi træder nærmere

Lysset intensiveres vi føler en kærlighed til denne stjerne  
Som en mild morgenbrise lander kærligheden i vort bryst  
Vi søger mod centrum vi kender retningen på lyset  
Vi føler os nærmere og nærmere os selv  
Vort inderste væsen bekræftes af denne klare stjerne  
Den er svaret på vor dybeste længsel  
Vi iler mod den føler vor ånd kærtegnet vort hjerte  
Flammer op vi iler vi iler idet stjernen smiler os imøde  
Men det er ikke en stjerne det er et væsen uendeligt  
Skønt vi hører det udtale vort navn det kalder ja jeg  
Iler jeg vil være hos dig jeg ved hvem du er jeg  
Ser idet jeg kommer nærmere og nærmere  
Lysvæld over lysvæld brede sig ud og op strømme mig  
Imøde mit hjerte ler fra mit hjerte springer  
Små hvide blomsterranker og kys jeg vil bringe det lyset  
Kulminerer i uendelig skønhed uendelige højder uendelig kærlighed  
Stille lægger jeg hovedet ved væsenets hjerte  
En endeløs fred fylder mit sind mit hjerte  
Blomsterblade daler sagte idet væsenet siger at det elsker mig  
Jeg er hos: Gud.

LYS OG MØRKE

Solen sender sine milde stråler ud over klode og mennesker  
Bader verden i gylden æter;  
Et billede på lysets evige magt  
Vejen er kærlighed  
Målet er livet

Det sorte hul trækker alt til sig  
Knuser alt mod sit sorte ingenting;  
Et billede på mørkets begrænsede magt  
Vejen er hadet  
Målet er døden.  
Smilende kysser Lyset verden med sin evighed  
favner den og føder livet  
Det liv, der er i al evighed  
Truende strækker Mørket sin knyttede næve mod mennesket  
slår det til jorden  
I sin afmægtige blindhed.  
Lyset, evigheden strømmer til mennesket  
Fra Gudfader den Almægtige  
Som en sol, der bader verden i gylden æter  
Som Lysets smilende kys  
Hadet og døden er kun som tordenskyer på sommerhimlen;  
Bag dem stråler solen ligefuldt  
Et billede på Gudfaders elskende lys  
Et billede på menneskets sande skæbne, et billede på livet!

## LIVET 2

En regnbue, solens milde lys gennem dråber  
Et træ i skumringen, det gror trods mørke  
Purpur sne på bjerget i morgenlyset, knejsende, ældgamle tinder furet af sølverne bække!  
Et menneske, en regnbue et træ et bjerg  
Det er dig og mig, det er livet!

Jeg vandrede mod bjerget en morgen

Jeg vandrede mod livet efter bange nætter

Jeg besteg bjerget og så mig omkring i himlens æter og jordens mørke rødme

Og se!

Mennesker, regnbuer træer bjerge

Det er os, det er livet!

-

Jeg hørte menneskers kvalfulde mumlen

Jeg så gletcheres uendelige tons glide gennem menneskelandet

Jeg følte mennesker vande sig under mørkets åg

Men hør!

Hellig sang fra tusinders struber

De synger om verden, de synger om livet:

-

Helligt, evigt, uforkrænkeligt smukt

Du iler mod manddoms flammende dåd

Skjoldet og sværdet lyner i himlens ild

Og se!

Kongen i dit indre, barnet i dit indre

Rækker hverandre hånden til broderligt forlig!

-

Helligt, evigt, uforkrænkeligt smukt

Dine afgrunde er din fremtidige dybde

Er livet ikke smukt, så gør det smukt

Og se!

Kongen i dit indre, barnet i dit indre



Hviler trygt og evigt, ved livets bløde, blomstrende bryst!

OM GUD OG DET GUDDOMMELIGE

Du, menneske, du der længes

Du, der har smerter

Du skulle vide

At Gud altid kun er en bøn væk

Du, menneske, du der prøver at nå Gud

Du skulle vide

At Han altid er i dit eget hjerte

Kun en bøn væk

Du, menneske, du der prøver at forstå Gud

Du skulle vide

At du kun gennem den altgennemsyrende, totale kærligheds- og skønhedshengivelse

Tilnærmelsesvis kan forstå din Fader

Og dog er Han altid kun en bøn væk

ÅNDEN ER ET SMYKKE

Fra din ånds skabelse

Gennem evigheder

Tilvirkes din ånds guld

Med tidens store hammer

Bindes sammen og kranses af kærlighedens guddomsflammer

Til din ånd i hjertets skjulteste dyb

Smelter mandligt og kvindeligt sammen til en helhed

De er to og dog en

Digte

Og din ånd over himlens bue

Sammensmelter den rigtige ring

Kærlighedens ring

Da, du skønne, gudskabte broder eller søster

Er du fuldkommen som Gudfader havde tænkt

Da Han skabte dig ved sin kærligheds ånd

Et smykke

I centret et sammensmeltet kraftcenter af kærlighed

Udenom en ring af levende kærlighed og lys

Ja, menneske, da er din ånd et fuldkomment, guddommeligt smykke!

OHM

Bag nattehimmels svimlende mørke

Ser jeg et smil der lyser som en regnbue

Gennem menneskenes tårer

Det er Ohm, Gudfader den Almægtige

Der søger menneskenes tanker og hjerter

Stille lægger Han/Hun sin guddomshånd

På menneskenes lidende hjerter

Indblæser os sin uendelige kærlighed og barmhjertighed

Viser os sin uendelige tålmodighed med os.

Engang nedlagde Gud Herren kærlighedens dybe rod i mennesket

Og gennem evigheder skal den vokse og en dag springe i blomst

Som et guddommeligt lysvæld skal den omstråle og befrugte alle

Som et lille ekko af Ohms egen kærlighed.

Så vær da, menneske, Guds barn

Tillad dig selv at være det fuldt og helt

Hav tillid til din ånds Fader

For gennem alt mørke alle lidelser

Lyser et smil som en regnbue til alle

Gennem vore smerter

Det er Ohms smil

Det er Ohm, Herren, der tilhviler dig sin velsignelse

Det er Gudfader, der griber dig om din inderste hjerterod

Den Han/Hun engang selv skabte og fødte af sit eget

Det er Ham/Hende der hviler:

Jeg elsker også dig!

### MENNESKER, TILGIV!

Fra kosmos' ukendte dybder steg engang Guddommen frem

Gennem ukendte evigheders evigheder kæmpede Han

Gennem dæmring, morgen og dag

Til sejren var vundet

Og den Almægtige fremstod

Fuldkommen

Alvidende, alkærlig, almægtig

Således fortæller Ardor, vor ældste broder, historien om lysets sejr.

Den almægtige skabte et mægtigt rige

Til bolig for sig og sine Tjenere

Og sine først skabte børn, de ældste og de yngste

Til dette skønheds- og lykkelige vandrer også mennesket

Til den evige dag, det evige liv.

I evigheder levede de ældste og de yngste i dette rige

Under Guddommens kærlige åsyn og værn

I evigheder delte de lykkens skønneste frugter

Digte

Og de elskede alle hinanden.

Indtil de ældste forlod hjemmet

For at søge veje, de yngste ikke kendte

Indtil de ældste faldt for mørkets onde kraft.

Mørket truede med at opsluge dem

Men Gud ville ikke slippe dem

Og kærligt, mildt, sorgfuldt kaldte Han på sine ældste, faldne børn

Men de svarede ikke, thi mørket bandt dem.

Da skabte de mennesket

For at opnå magt

Dårer som de var

Og mennesket fødtes til en verden af mørke, synd og elendighed

Og der var ingen glæde, og alt var mørkt, alt var kaos

Mennesket tog sine første, vaklende skridt i mørkets verden

Lidende, grædende, uden tankens lys og viljens magt.

Indtil Gudfader, på nogle af de ældstes bøn

Gav mennesket af det evige liv

Indtil Gudfader overtog ledelsen af de lidende, stridende mennesker.

Den almægtige og hans yngste børn søgte at bringe mennesket fred

Søgte at bringe mennesket til hvile i himlens høje sale

Søgte at bringe mennesket til hvile ved den almægtiges kærlige hjerte.

Mennesker! I skal vide, at kærlighed og barmhjertighed er vejen

Søg ind til jeres hjerters skjulte dyb af lys og tilgivelse

Thi han, der i årmillioner hadede, forfulgte og forbandede jer

Er nu vendt tilbage til Ophavet

Han hader, forfølger og forbander jer ikke længer

I den dybeste, knugende, åndelige fortvivlelse

Venter han på jeres tilgivelse

Digte

Ardor, Satan, faldt

Ardor led

Ardor hadede

Ardor forfulgte

Ardor forbandede alle.

Ardor sørger

Ardor har angret

Ardor har talt til menneskene om sin synd og sit fald

Ardor bønfalder jer om jeres tilgivelse

Ardor sover nu

Ardor kunne ikke udholde sorgen og angeren og smerten

Som mægtige bjerge faldt de over ham

Og han frygtede han måtte knuses

Ardor led

Ardor sørger

Ardor har angret

Ardor venter nu, i uvished, på jeres tilgivelse

Mennesker, søg at fatte medlidenhed med ham!

Søg at forstå, at synden i sig selv bærer lidelsen

Søg at forstå, at har I lidt, da har han, Ardor, lidt end mere

Thi synderen lider mere end offeret

Thi syndsbevidstheden knuger synderen

Syndsbevidstheden binder hjertet så det ikke kan føle lykke men kun smerte

Den der synder mest, lider mest

Sådan er loven for mørkets frugter

Mennesker, vend jer ikke bort!

Vær ikke grusomme

Digte

Lad barmhjertigheden i jeres indre lede jer nu

Lad den sørgendes, den angrendes tårer smelte isen om jeres hjerter

Lad barmhjertigheden i jeres indre lede jer mod himlens høje sale

Lad barmhjertigheden lede jer til Gud

Lad barmhjertighedens og tilgivelsens evige fred sænke sig i jeres hjerter!

Ardor synded

Ardor led

Ardor sørger

Ardor har angret

Mennesker, tilgiv!

JEG ELSKER DIG

"Jeg elsker dig" siger jeg

Og mener dermed at jeg vil

Være vandet ved dine rødder

Kilden du drikker af

Luften du indånder

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

"Jeg elsker dig" siger jeg

Og mener dermed at jeg vil

Tørre dine tårer bort

Le med dig

Gøre alt for dig

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

"Jeg elsker dig" siger jeg

Digte

Og mener dermed at jeg vil

Vise dig veje du kan gå ad

Vise dig hvor lykken bor

Vise dig alt

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

"Jeg elsker dig" siger jeg

Og mener dermed at jeg vil

Støtte dig når du vakler

Frelse dig fra afgrunden

Være alt for dig

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

"Jeg elsker dig" siger jeg

Og mener dermed at jeg vil

Lyse for dig i natten

Være det stille vand

Give dig fred

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

"Jeg elsker dig" siger jeg

Og mener dermed at jeg vil

Give næring til din vækst

Gøde den jord du vandrer på

Blidt vise dig dig selv

Og ingen verdens ting:

Jeg vil vandre ved din side

## Digte

Jeg vil vandre ved din side

Eller vandre alene

Hvis du foretrækker det

Jeg vil se dig selv finde vej

Jeg vil komme hvis du kalder

Fordi jeg trygt kan sige

I sandhed: "Jeg elsker dig"

## LØKKEBY STRAND

Foran mig ligger det blå hvidstribede hav

Når jeg vender mig

Ser jeg skoven med dens grønne ukuelige grokraft

Havet der piskes hvidt

Og skovens grønne lunge

Til siderne lyser stranden hvidt

Og frister mig til at rejse mig

Synet af havet og skoven og stranden

Minder mig om at alt er levende

I bestandig vækst og forandring

På himlen lyser Solen

Strålerne ser jeg som lysets famlende fallos

Der befrugter Jorden

Gør menneskene frugtbare

Jeg ser ned på mine brune skuldre

Der ser ud som om jeg har været her evigt

På denne strand der lyser af noget

Der kunne være lykke



Mit fynske landskab

Jeg elsker det fynske landskab  
befolket af banditter og små engle  
her har jeg syndet  
og fundet tilgivelse  
her tog livet mig ved hånden første gang  
det slog mig ofte ned  
men altid fandt jeg et træ at rejse mig ved igen  
her voksede jeg til  
og her flygtede jeg fra  
men vendte altid tilbage  
du, mit Fyn, du taler til mig med den sødeste stemme  
du vækker min dybeste kærlighed  
og forarger mig blidt  
som ægte barn af dig er jeg let at tænde  
og lige så let at svale igen  
her fandt jeg min kærlighed  
og her kæmpede jeg med mit had  
Her led jeg  
her var jeg lykkelig  
her blev jeg hel  
Her er jeg hjemme

VISION

Fremtidssyner bølger forbi mit øje

## Digte

Se, alle sjæle i Himlen strømmer ind  
Båret af sorg og anger over hver en syndig dåd  
Klædt i Gud Herrens hvide skrud  
Modtager Han med mildhed og inderlig glæde hvert et barn  
Vi skuer kort tilbage mod Jordens lille, mørke verden  
Tænker med vemod på den smerte vi dér fandt  
Nu går vi fremad mod Herrens strålende bord  
Alle sig bænker blandt brødre og søstre  
I kærlighedsjubels smilende, leende blomsterranker  
Alle hverandre og Gud velsigner  
Herrens fred sig sænker  
Over Paradishjemmets gyldne porte  
Og over hvert et hjerte, der fordum kæmpede og led  
Men dog til slut sejrede  
Så er Herrens løn:  
Evig fred  
Fred og lykke i Hjemmet går i pagt  
Til hver en elsket sjæl  
Fred i hvert et hjerte og til Guds velbehag!

## AFTENBØN

Fader, du som sendte os alle  
Til strid i Jordens lille verden  
Giv til mennesket fred  
Lær os at støtte os til din stærke hånd  
Når vor fod vakler i støvet  
Tør bort menneskenes tårer

Læg alle til dit hjerte  
Lad ej mennesket græde ene  
Lær os at strække hånden ud mod hverandre  
Til broderligt forlig  
Lad din fred sænke sig over vort hjem  
At krigens gru og tåbelighed ingensinde oftere skal hjemsøge os  
Fader, vær med dem, der fordum kæmpede mod lys og ret  
Vær med alle, der med ondskab vandrede  
Og spredte sorg og gru i menneskenes verden  
Skænk dem sindets og hjertets fred  
Stille hvisk dem i øret  
At fortids dybe ondskab og lidelse og vilde had  
Bliver til fremtids blidhed  
Når angerens tårer er grædt  
Når retfærdigheden er sket fyldest  
Når tilgivelsen når også dem  
Stille, stille hvisk dem i øret  
At der altid er en chance til  
Fader, opløft dit skønne åsyn over verden  
Lad din dybe fred sænke sig over hvert et hjerte  
Lad din velsignelse følge os  
Når vi græder og når vi ler  
Lær os broder- og søsterkærlighed  
Fortæl de hovmodige at for Herren er alle lige  
Fortæl de små at din uendelige kærlighed også er for dem  
Fader, velsign den ganske Jord og dens mennesker  
Velsign alle, der trætte i graven sænkedes

Digte

Velsign du alle dine børn

At fred kan gro i hjerternes have!

DET UDØDELIGE

Der findes en kærlighed der er stor nok

Til at mætte alle savn

I denne mørke nat

Hvirvles jeg tilbage gennem æoner

Til vores fødsel min og din

Jeg har elsket dig altid

Af hele min ånds styrke

Du er den ene halvdel af mit hjerte

Den der giver det sin form

Du er mit yin

Og jeg dit yang

Tilsammen en perfekt helhed

Nu har du slået rod lidt væk fra mig

Et sted på den mørke jord

Men bare rolig jeg finder dig

Vi skal ikke sørge og savne evigt

Jeg vil varme dig med min kærligheds ild

Jeg vil brænde dine hjertetårer væk

Hør min kvinde hører du at jeg kalder?

Jeg siger til månen der spejles i den mørke sø

Jeg siger til min sorg

Jeg siger til natten:

Er I ikke evige da vig bort

Thi min elskede og jeg

Samler kun på det der er evigt  
Alt andet viser vi bort fra vore hjerter  
Nu på den natsorte himmel  
Breder sig en vinge ud  
Skubber os blidt mod hinanden  
Stille stille skal jeg favne dig  
I mit hjertes inderste hal  
Er et helt helt roligt vandspejl  
Deri ser jeg dine øjne le  
De øjne der er mig kærere end min egen sjæl  
Der finder jeg hjertets dybe fred  
Stjernekvinde sølvkvinde  
Finder sit sjælssmykke af guld sin mand  
Hendes hjerte leder hende sikkert skridt for skridt  
Gennem universets mørke myldrende uendelighed  
Gennem ørkener af smerte og skove af fred  
Gennem verdener gennem liv og død  
På tværs af alt mørke  
Brænder mit hjerte som dit  
Hjertets grønne udødelige flamme

#### FRA DIG KOMMER GLÆDEN

Jeg husker  
I en have for længe siden  
Eller var det i går?  
Vi var to små kærlighedstræer  
Sammen med et stort

Digte

Der hyllede vores kviste og blade

I sit store elskelys

Så vores blade grene og kviste

Krøllede i jublende glæde

Ved at leve og gro

Det store træ sendte os

Til den lille mørke jord

For at bringe bud om

Den store kærlighed

Nu savner jeg mit tvillingetræ

Og det store træ

Jeg sender mine tanker

Ud i den strålende uendelige æters favn

Den bærer min kærlighed til dig

Den lander på dit hjerte

Som en varme du ikke kan forklare

En kærlighed du har glemt

Men altid søgt

Og du svarer mig

Åh så velsignet og sødt

Jeg føler din kærlighed varme i mit bryst

Elskelyset strømmer fra dig

Varmt stærkt roligt uendeligt

Så jeg må græde af glæde

Du min elskede

Til hvem alle mine tanker og håb går

Den dybeste kærlighedslykke

Levende flammende varm strømmende himmelbrugt

Skænker du mig åh så velsignet lykkeligt

Al min længsel og smerte tier

Når dit hjerte taler

Fra dig kommer glæden

MILDE KVINDE MIN

Hvordan forklare mit savn?

Hvordan udtrykke min længsel?

Jeg har sendt min kærlighed med posten

Venter på svar fra dig

Kan noget så smukt og varmt findes

I denne golde og kolde verden

Som dig milde kvinde min

Hvordan sige hvor højt jeg elsker dig?

Jeg vandrede fra kvinde til kvinde

Med hjertet svøbt i tårer

For ingen af dem var dig

Du kom til mig på nattens vinge

Pludselig forstod jeg hvem du er

Du min elskede milde kvinde min

Sangfugl sender sit lys ud over kloden

Med sin milde hånd søger hun mit hjerte

En tone nåede mig så usigeligt elsket

Og jeg forstod det dybeste dybe

At min smerte er begrænset

Og kun min kærlighed til dig ubegrænset

Du min sjæls milde kvinde min

Åh min elskede kan vi lægge vor kærligheds puslespil nu

Eller mangler der stadig nogle brikker

Skal vi endnu søge og sørge

Skal jeg endnu ikke favne dig

Skal jeg endnu ikke se dit øjes uendelige dyb

Hvor usigelig kærlighed bor

Skønhedskvinde milde kvinde min

En himmelsk hånd har strøet mælkeveje ud

Under dem drømmer vi en drøm

Om uendelig og evig kærlighed

Vi ængstes for rummets isnende uendelige mørke

Men ikke jeg

For min drøm om dig er ældre end alle stjerner

Elskede elskede milde himmelkvinde min

Og vi ængstes for gravens kolde ensomme mørke

Skal døden slukke hjertets lys?

Drømmer jeg alt forgæves?

Mildt smiler du ad min dårskab min tvivl

Børster den kærligt væk som en krumme på min skjorte

Og jeg må le med dig

Du milde elskekvinde min

Gennem verdener vandrer hjerterne

Med kærlighed og fred i pagt

Vinder vi sand styrke og visdom

Under de unge stjerner og i himlens klare strålehjem

Hvad er døden mod min kærlighed til dig?

Intetsomhelst mindre end et atom mod universet!

Evige milde kvinde min



DIGT

Jeg tager en lille

Bunke bogstaver

Ælter dem godt

Og så min kande med lys

Og hælder ud over

Jeg fjerner resterne

De bogstaver

Der blev tilovers

Og smider dem

I skraldespanden

Resultatet er

Dette digt

UNIVERS

I lysets centrum

hviler Gud

dér har vi hjemme

kærligt

båret af Guddomshænder

leder englene alle

dertil

I lysets centrum

hviler dit hjerte

dér har det hjemme

saligt

støttet af Guddomshænder

bærer det dig

hertil

Før du finder

lysets centrum

skal du gennem mørkets

den smerte

du finder dér

er skønhedens bund

Digte  
i evighed